



יום רביעי 15 דצמבר 2004

בע"ה

### הקדמה

יסוד החיים מתבסס על דרך ארץ והמוסר של האדם . אלוהים דאג להעניק לנו את היסודות בצורה הבהירה והממוקדת ביותר דרך התורה . כל המוסיף גורע , אך מטבע האדם , תמיד שואף לגדולה וחשב שיוכל להגדיל יותר או לשכלל יותר מאלוהים . לכן התעלנו על אלוהים ויצרנו הלכות , והתוצאה פילוג בעם . במשך הדורות זה העמיק והחמיר , כיום יש דת ולא אמונה . האדם הגדיל לעשות ויצר חוקים חדשים למשחק הבריאה ( כאילו הוא יכול ליצור חדש מאין ) והרי כל מה שיש ביקום נברא ע"י אלוהים כל היסודות . לאט - לאט יצרנו מוריי ומדריכיי תורה יועצים למיניהם וכו'... . התרחקנו מהיסוד שהוא אלוהים , הכל , מהפה אל החוץ , מתפללים לאלוהים , מבקשים מאלוהים , מאמינים באלוהים , והאמת היא זה ממש לא נכון , היות ואתה מאמין משמע לעולם לא תתיימר לדעת יותר מאשר נתן לך , החוכמה היא להשתלט על יצר הרע של הסקרנות ולא לחטט במשהו שהוא לא שלך . מכל הידע שאגרו מה יצא מזה , רק רעה , ראו איך העם הזה חי כיום , איך העם הזה מפולג וקרוע לגזרים , איך העם הזה רחוק מלהיות אנושי ורגיש לזולת ( העיקרון הבסיסי באמונה שלנו ) " ...ואהבת לרעך כמוך ... " , איך העם הזה לוקח דימויים זרים ומאמץ אותם . על כן דרך ארץ והמוסר הם העקרונות של העם הזה , העם הנבחר , העם המקודש , עם ישראל , בני ישראל , אנו העם המועדף לאלוהים , " .... היו קדושים כי קדוש אני ... " . והיאך נהיה קדושים אם מנהגינו חשיבתנו התנהגותנו אפילו לא קרובה לטוהר המידות . נציגי דת עומדים ומקללים נציגי חוק עושים כאוות נפשם ולא מרחמים , אלא מרוע ואינטרסים אישיים . על כן הוחלט להאיר לכם עיניים בדרך ה-אמת של אלוהים , בצורה הפשוטה ביותר ועובדתית . כדי להקל עליכם להבין , המעוניינים ( ללא כפיה ואילוץ ) , יגרסו את חמשת חומשי התורה , לאחר מכן להתמקד בספר ויקרא . עוד לעזר מספר ויקרא – פרשת קדושים .



אשרי המבין והפתוח לקבל  
אוהבת ומברכת



אילנה לב-ארי בת חביבה